



## Oh, zoetzure verleiding!

Een witte decemberdag in '98. Op tuinpark Piccardthof in Groningen staan mijn man en ik voor een tuin met een tuinhuisje. Het tuinhuisje is te koop voor een zachte prijs. Het is bewolkt, maar plotseling gluurt de zon door de wolken en verandert de tuin in een plaatje. Ja, en op dat moment waren we verkocht.

### Onverwachte verrassingen

Oh, zoetzure verleiding... Ze bezorgde ons een aantal onverwachte verrassingen. Onder de plankenvloer van het huisje ontdekten we zwamvorming. Vervolgens bleek de fundering van het huisje behoorlijk vermolmd. En onder ettelijke lagen behang hingen de steunbalken van de kozijnen in het luchtledige. Het was wel behoorlijk slikken! Maar wat doe je in zo'n geval, waarin je je hebt laten verleiden? We hebben de schouders onder de renovatieklus gezet, en met een grotendeels vernieuwd huisje zijn we nog steeds heel blij.



de ontluikende roos

### In gedachten

Oh, zoetzure verleiding... Ik sta in een tuincentrum en ben op zoek naar een plant voor een bepaalde plek in de tuin. Ik ben me nog aan het oriënteren en dan valt m'n oog op een label met een foto van een schitterende, bloeiende roos. Ik verlekker me in gedachten hoe de roos precies als op de foto in onze tuin staat te pronken. En ja hoor, ik laat me verleiden. Want het is natuurlijk afwachten hoe de inmiddels aangeschafte roos, die onder ideale omstandigheden in een kas is gekweekt, het in onze tuin zal doen...

### Intuinen

De roos heeft haar uiterste best gedaan, maar gooide uiteindelijk het bijltje er bij neer. En zo hebben we ons al menig keer laten verleiden. Soms tuinen we er letterlijk in. Wanneer we een stekje krijgen van een plant die in onze tuin nog ontbreekt en prachtig bloeit in de tuin van de gever, maar die vervolgens hetzelfde lot wacht als de roos. Of een veelbelovend zakje zaad dat we uitstrooien en er komt niets van op. Of voorjaarsbollen die er op de verpakking oogstrelend uitzien, en in onze veengrond wegwijnen.

### Groot genoeg

Oh, zoetzure verleiding... Maar soms pakt het ook goed uit. Een miniappelboompje - in de wekelijkse aanbieding bij een supermarkt - verwent ons al jaren met een prachtige oogst. En de aankoop van een kleine vijver. En het grote genoeg dat we beleven aan het gezelschap van twee kikkers die er hun intrek in hebben genomen. En - ondanks al het werk dat er achter vandaan kwam - het bijzondere moment op die witte decemberdag toen de zon knipoogde.

### *de ontluikende roos*

Leni van Noord

Gratis abonneren op *La vie en rose*?

Met deze link kun je je aanmelden:

<https://www.deontluikenderoos.nl/la-vie-en-rose-aanmelden/>